

Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazen

zaterdag 20 april 2024



**Georganiseerd door de Overlopers
en gesteund door
Nationaal Park de Hoge Veluwe**



Jubilerende Overlopers organisator NK Jachthoornblazen

Jachthoorngroep De Overlopers uit Hoenderloo bestaan dit jaar 50 jaar en ze vieren dit jubileum door het Nederlands Kampioenschap te organiseren in samenwerking met Het Nationale Park de Hoge Veluwe op zaterdag 20 april.

De jachthoorn is een natuurhoorn die geen ventielen heeft. Op een jachthoorn kan men de grondtoon spelen en enkele boventonen. Een jachthoornspeler doet dit door op het mondstuk te blazen en de lippenspanning te veranderen. Zo wordt de toonhoogte aangepast en kunnen ze een beperkt aantal noten spelen. Afhankelijk van de grootte worden twee basistype hoorn onderscheiden: de Parfocehoorn met een klankbeker van 25 tot 27 cm en de kleinere Fürst-Plesshoorn met een klankbeker van ongeveer 12,5 cm.

Het gebruik van de jachthoorn bij de jacht is al een eeuwenoude traditie en niet meer weg te denken als er gejaagd wordt. Het repertoire bestaat uit 45 internationaal erkende jachtsignalen zoals het begroeten en afscheid nemen van de gasten, het aankondigen van de maaltijd en zeker ook het geven van een eerbetoon aan het wild. Wanneer jagers na afloop van de jacht het wild volgens bepaalde strakke regels in een tablaeu leggen brengen ze eerbied aan het wild.

Voor ieder soort jachtwild bestaat een typisch muziekstuk en elk stuk bevat ook een moraliserende boodschap: "allen aanwezig, denk er aan dat jullie ook sterfelijk zijn". Iedere aanwezige betuigt het geschoten wild de laatste eer waarbij de jachthoornblazers het wild 'dood blazen'. Het is gebruikelijk dat iedereen dan, met uitzondering van de jachthoornblazers, het hoofd ontbloten.

In het kader van hun 50-jarig jubileum gaan de Overlopers het Nederland Kampioenschap organiseren en zo zal het evenemententerrein in het centrum van het Nationale Park de Hoge Veluwe op 20 april overspoeld worden door deelnemende jachthoornblaasgroepen uit het hele land. Een deel van deze dag zal ook in het kader staan van het 50-jarig jubileum van de Overlopers, waar men vanuit binnen- en buitenland de vereniging met het gouden jubileum zal komen feliciteren en eren.



Voorwoord

Het Nationale Park De Hoge Veluwe bestaat dankzij de visie van het ondernemersechtpaar Anton en Helene Kröller-Müller. Zij wilden een plek nalaten waar kunst en architectuur versmolten met natuur en landschappen. De historische verhalen die de geschiedenis van het Park omvatten zijn voor ons belangrijk om te delen. Ze inspireren en bieden sturing in tijden van sterke verandering.



Tradities, zoals het eeuwenoude jachthoornblazen, zijn hierbij onmisbaar. Waar het tegenwoordig niet langer noodzakelijk is om de jachthoorn tijdens de jacht als signaalmiddel te gebruiken wordt het des te belangrijker om deze in te zetten om eer te betonen aan het dier dat zijn leven gelaten heeft en om een moment van bezinning in te bouwen.

Jachthoornblazers de Overlopers weet als geen andere vereniging de tradities rondom het gebruik van de jachthoorn over te brengen aan een breed publiek. Maandelijks treden zij op in het Park voor onze bezoekers waarbij harmonieuze klanken afgewisseld worden met een boeiend verhaal over de geschiedenis, traditie en het hedendaagse gebruik van de jachthoorn. Veel van onze gasten stemmen hun bezoek af op het moment van optreden van de Overlopers.

Ook tijdens speciale gelegenheden in het Park, zoals bij aan jacht en wild gerelateerde evenementen en de jaarlijkse bronstavonden in september, brengen zij de jachthoorn al vele jaren bij onze gasten voor het voetlicht. Hierbij ontgaat het niemand met een goed gehoor dat hun klanken altijd foutloos en strak zijn, ongeacht het tijdstip van de dag of het weer waarmee de leden geconfronteerd worden. Het is niet voor niets dat Jachthoornblazers de Overlopers al jaren op vrijwel eenzame hoogte presteert bij nationale en internationale concoursen.

Het is daarom met trots dat Het Nationale Park De Hoge Veluwe deze ware ambassadeurs van de traditie van het jachthoornblazen een podium biedt voor het organiseren van het Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazen 2024 en hen feliciteert met hun 50-jarig jubileum.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Seger van Voorst tot Voorst'. The signature is stylized and written over a faint background image of a person in a field.

Seger van Voorst tot Voorst
directeur / bestuurder Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Beste blaasvrienden en belangstellenden,

Het is voor mij een grote eer dat ik als voorzitter van De Overlopers een voorwoord mag schrijven in het programma boekje van deze heuglijke dag.



NK Jachthoornblazen, een traditie die we in ere moeten houden.

Er zijn zo'n 80 groepen in Nederland die deze vorm van muziek bedrijven. Niet al deze groepen zullen hier vandaag zijn.

Voor veel groepen is het leuk om samen met je vrienden wat te blazen, maar vooral ook gezelligheid te hebben, om mooie verhalen te vertellen en lekker buiten te zijn, al dan niet met elkaar op jacht te gaan. Daar heb je dan geen jury voor nodig.

Gewoon lekker op je eigen locatie samen zijn en wat klanken de lucht in te blazen en of dat nu een beetje te hard gaat en een beetje vals, dat maakt dan allemaal niets uit, daar is dan ook helemaal niets mis mee.

Maar als je het al wat langer doet gaat het misschien wel kriebelen, zullen we een keer gaan kijken? Volgende keer gewoon meedoen.

Net zoals jullie, de aanwezige groepen: bedankt voor jullie komst, fijn dat jullie er zijn, en zet hem op! Laat je niet afschrikken door wie of wat dan ook maar geniet van de prachtige natuur en het samen zijn met je vrienden en vriendinnen.

50 Jaar Overlopers:

In 1974 is het begonnen met Teun Schotpoort en Willem Freriks: een afsplitsing van "Groep Woeste Hoeve."

Deze twee vrienden met lang haar en grote baarden hebben al snel Jaap van der Slunt gevraagd met hen mee te doen. Henk Plant was er ook een van het eerste uur.

De huidige andere blazers zullen zichzelf verderop in dit boekje voorstellen.

Teun en Willem zijn ons veel te vroeg ontvallen en dat raakt ons nog steeds.

Zij waren onze oprichters en onze grondleggers.

Daarom wil ik deze dag opdragen aan Teun Schotpoort en Willem Freriks: Groot Halali.

Ook aan Jaap, ons erelid, omdat hij jarenlang onze muzikale leider is geweest en ons aan vele eerste prijzen heeft geholpen.

Tevens zijn ons afgelopen jaren Lou de Groot en oud muzikaal leider Chris Staal ontvallen; we herdenken ze altijd de dag voor het NK, bij onze steen op de Woeste Hoeve.

Maar nu is het feest!

We gaan er samen van genieten, in deze prachtige omgeving.

Met dank aan Nationaal Park De Hoge Veluwe voor de mogelijkheid om dit festijn

samen te mogen organiseren en voor de plezierige samenwerking.
Blazers en belangstellenden, maak er een mooie dag van!

Willem van Ark voorzitter van “De Overlopers.”
De Overlopers

Jachthoorn

In het kader van ons 50 jarig bestaan van de jachthoornblaas groep “de Overlopers” organiseren wij op 20 april a.s. een bijzonder jubileum concert.

De Overlopers zijn sinds 1974 actief in het blazen op de Duitse jachthoorn. Onze vereniging heeft het doel de bekendheid van en de vaardigheid in het jachthoornblazen te vergroten en het ijveren voor de instandhouding en uitbreiding van de kennis van een goede flora en fauna beheer in het algemeen.

De groep is ontstaan na het uiteenvallen van de groep Woeste Hoeve.

Doordat een aantal mensen van de ene groep naar de andere groep gingen om toch het jachthoornblazen te kunnen blijven beoefenen ontstond het idee zelf in Hoenderloo een groep op te richten.

Aan het vele heen het weer trekken en de toen nog jeugdige leeftijd van de groepsleden ontleende de groep haar naam.

Overloper is immers ook de benaming van een wild zwijn die net z'n pyamajas heeft uitgedaan.

De Duitse jachthoorns die door de Overlopers worden geblazen zijn de Plesshoorn en de Parforce hoorn

De Plesshoorn

Hertog Hans Heinrich von Pless (1833 - 1909), Opperjachtmeester van de Duitse keizer Wilhelm I (1797 - 1888) stond aan de wieg van de kleinere hoorn die nu nog zijn naam draagt: de Plesshoorn. Deze kleine hoorn was bij de infanterie een normaal signaalinstrument. Je ziet de hoorn daarom ook in veel infanterie-emblemen terug.

Vanuit het leger via de keizerlijke jacht vond de hoorn zijn weg naar de gewone jager. De Plesshoorn is handzaam en goedkoper dan de parforcehoorn. Bovendien was de parforcehoorn toch een 'Frans' instrument een sentiment dat ook bijdroeg aan de opkomst van de Plesshoorn.



Bij de jacht

De Parforcehoorn, de Plesshoorn en het Taschenjagdhorn worden nu gebruikt om mee te communiceren tijdens een jachtdag (de aanvang van de drift, einde schieten, drijvers verzamelen en het halalli). Is succesvol gejaagd dan worden de hoorns gebruikt bij het tableau om de dood-signalen te blazen.

Tijdens zo een jachtdag wordt de hoorn ook gebruik om elkaar te begroeten, ermee 'zum essen' geblazen en bij het afscheid.

Daarnaast zijn er nog de vele fanfares en muziekstukjes, gewoon voor de eigen lol geblazen, in competitie of voor een aandachtig publiek. En niet te vergeten de Hubertusmis in vele varianten.



Het beoefenen van het jachthoorn blazen kent een rijke en eeuwen oude traditie.



De leden van de Overlopers stellen zich voor:

Jaap van de Slunt - Overloper sinds 1974

De eerste kennismaking met het fenomeen jachthoornblazen.

Het was 1972 ik was 15 jaar. Mijn broer was dat jaar overleden en zijn vrienden Willem Freriks, Teun Schotpoort en Henk Plant ontfermden zich over mij. En zo kwam de vraag van hun om mee te doen aan een drijfjacht. Anders ging mijn broer mee en nu mocht ik zijn taak overnemen.



Het was zo'n koude dag. Die morgen had het flink gevoren en iedereen had zich dik aangekleed.

's Morgens eerst melden voor de koffie. Het was nog donker. Ik voelde me als 15-jarige heel stoer tussen al die mannen. Stoere verhalen die begonnen al bij de koffie. Daarna de platte wagen op om naar het perceel wat aan de beurt was te worden gebracht. Voor mij was het allemaal nieuw en heel spannend. Geen flauw idee wat er ging gebeuren. Al snel werd ik bijgepraat en bang gemaakt door Teun en Willem. Teun pakte zijn jachthoorn om de drift aan te blazen! Het ging beginnen. Om mij heen hoorde ik de kreten van de mannen. Prrr, hup hup en snel hoorde ik de schoten van de jagers aan de andere kant van het perceel. Dwars door de natte dennen dichte struiken. Niets voor watjes.

Tussen de middag had de vrouw van de eigenaar van het bos een flinke pan met goed gevulde soep gemaakt. Er waren broodjes en uiteraard ook de jajem die niet mocht ontbreken.

Er werd al even gekeken naar hoeveel er uit de populatie was gehaald en er werden al herten ontwijdt en opgehangen. Daarna ging het 's middags uiteraard weer verder. Een vermoeiend maar zeker interessant gebeuren voor mij. Tot eindelijk na een aantal driften het einde drift klonk en we naar de verzamelplaats terug gingen. Daar werd het tableau gelegd op de juiste manier volgen de etiquette. Een mooi vierkant gelegd van dennen taken en fakkels op alle hoeken. Aan een aantal jagers werd de breuk overhandigd.

Teun en Willem pakten hun jachthoorn en bliezen vervolgens alle wild dood. Het geluid pakte mij meteen... De stilte werd doorklieft door de prachtige jachthoornklanken.....Ik had kippenvel over mijn hele lijf. Prachtig vond ik het. Dat wilde ik ook... Toen we weer terug kwamen bij de jagermeester en de er een flinke pan snert op tafel kwam en ook wel wat jajem moest ik het meteen proberen. Het lukte ook al aardig. We kregen allemaal drie zilveren rijksdaalders als dank. Als het goed is heb ik die nog steeds ergens in een kistje zitten. De rest is geschiedenis. Ik was begonnen met jachthoornblazen. Eerst van de ene groep naar de andere groep samen met Teun en Willem. Tot we het idee kregen om zelf een groep op te richten. We waren allen nog jong en het reizen van de ene naar de andere groep gaf Willem het idee om de groep De Overlopers ten noemen. Nu 50 jaar geleden. Met mooie herinneringen aan Teun en Willem en alle avonturen die we samen hebben beleefd.

Piet de Groot, Overloper sinds 1975

Het is het jaar 1975, wij woonden toen op het Deelerwoud in Hoenderloo.

Mijn vader had een melkkoe lopen op een van de weilanden op het landgoed.

De koe moest elke avond gemolken worden en na het melken hoorden we op een avond muziek in het bos.

Mijn vader zei tegen mij "we gaan zoeken waar de muziek vandaan komt".

We eindigden op "de Brand" waar een aantal personen aan het jachthoornblazen waren.

Mijn vader heeft een jachthoorn te leen gekeken en ik kon er als snel muziek op maken van want ik was al lid van de muziekvereniging V.I.O.S. in Hoenderloo.

Mijn buurjongen Roel de Bakker heeft mij het jachthoornblazen geleerd, we gingen zondagsavonds oefenen op "de Molenberg" altijd een prachtige echo, en ben nog steeds lid van "de Overlopers"

Jaren later is mijn buurjongen Hans den Bakker lid geworden van "de Overlopers" en heb ik hem het jachthoornblazen geleerd zoals ik toen het jachthoornblazen heb geleerd van zijn broer Roel.

Het is en blijft een fascinerende hobby.

"Overlopers" van harte gefeliciteerd met ons 50-jarig jubileum.



Willem van Ark, Overloper sinds 1976

Henne Laberton, een jachtopziener van het voormalig Staatswildreservaat en een goede vriend van mijn vader, wist dat er een groepje jachthoornblazers samenkwam op woensdagavond bij het poortgebouw van het Deelerwoud, op "de Brand" in Hoenderloo.

Mijn vader zei toen: "Daar moet je maar eens heen gaan met dat hoorntje dat hier aan de muur hangt."

Blazen kon ik al wel, ik speelde trompet bij de harmonie in Loenen. Ik wilde alleen de noten, de muziekpapieren hebben.

Ik had er nog niet echt zo veel zin in, wist niet wat ik ervan moest verwachten.

Mijn vader en ik zijn op een woensdagavond in 1976, ik was toen 14 jaar, naar Hoenderloo gegaan.

Daar kwam ik er toen snel achter dat dit wel een interessant clubje was: stoere mannen met grote baarden en stoere vrouwen zonder baard.

Dit speelde zich 48 jaar geleden af en ondanks mijn diverse verhuizingen door het land ben ik nog steeds enthousiast lid van "de Overlopers."

De vele avonturen die ik beleefd heb met "de Overlopers" passen niet in dit boekje, dus blijven die binnen "de Overlopers."



Corrie de Groot, Overloper sinds 1976

Mijn naam is Corrie de Groot. Opgegroeid ook op landgoed Deelerwoud. Op mijn 9de jaar kreeg ik een trompet van m'n vader en ging bij de Hoenderlose muziekvereniging VIOS. Daar heb ik de nodige lessen gehad om mee te spelen bij de fanfare. Thuis kreeg ik 1 keer per week les van onze oud muzikaal leider Chris Staal die ons is ontvallen in 2023. Op m'n 11de jaar werd ik lid van De Overlopers, dat was geen onbekend terrein omdat mijn vader (Lauw) en mijn



broer Piet al lid waren. Leo is later bij de Overlopers gekomen. Ik hou van de jachthoorn, de uitdaging om van weinig tonen muziek te kunnen maken met de andere leden. Ik sta graag naast Miranda, wij spelen samen de tweede stem. Wij zijn de duifjes van de groep, zijn daar trots op.

Bij de Overlopers verzorg ik het secretariaat, van deze functie wil ik al jaren af. Ieder vind het prima dat ik dat doe en voor ik het in de gaten heb wordt er weer een termijn bij op gezet. Dan kan ik dit beter doen dan blokfluiten want dat kan ik niet.

Sjoerd Veenstra, Overloper sinds 1979

Na bosbouw school, jacht cursus, jachttopzichters cursus, onbezoldigd ambtenaar A.I.D en K.R.P. via Staatsbosbeheer bij het Goois Natuurreservaat terecht gekomen. Daar deed ik o.a. ook afschot schadelijk wild. Daar kwam ik in contact met v.d. Wal van het Speuld en Sprielderbos. bij de varkens drijffjachten. Er waren al een paar jachthoorns bij toen wat erg indrukwekkend was. In 1979 kwam ik als boswachter in Apeldoorn in Berg en Bos wonen. Een collega uit Nijmegen kwam met zijn vrouw op visite en hadden een Plesshoorn bij zich. Mijn dochter van 9 jaar moest dat uitproberen en blies al snel alle noten. Bij Kettner 2 Plessen gekocht. Van mijn collega "Ome" Sander Freriks hoorde ik dat bij zijn broer, in het poortgebouw van kasteel Deelerwoud, woensdags de jachthoorngroep De Overlopers bij elkaar kwamen. Bij de vader en moeder van Willem dus. Daar zijn Martine en ik toen lid van geworden. Een tijdje later kwam Henry v. Loenen bij de Overlopers op visite. Henry is een van de oud Overlopers die een paar jaar daarvoor geëmigreerd zijn naar zuid Frankrijk. Omdat ze daar de Trompe de Chasse blazen kreeg ik zijn parforcehoorn. Daarna gingen we jaarlijks naar Brasschaat en Bronkhorst en naar Wenen en al die andere plaatsen en jachten in Nederland en Duitsland en hopelijk nog vele jaren hierna.



Leo de Groot, Overloper sinds 1985

Mijn naam is Leo de Groot en ben al zins 1985 bij de groep De Overlopers. Toen ik een jaar of 8 was heb ik mijn eerste muziek lessen gekregen van Chris Staal en blies toen op een bugel. Dat heb ik nog een jaar of zeven gedaan bij muziek vereniging VIOS

in Hoenderloo. Daarna heb ik gevraagd of ik lid mocht worden van De Overlopers en dat was mogelijk. Ik kende de groep omdat mijn vader Lou, broer Piet en later mijn zus Corrie er al bij zaten en kende dus al veel muziek die ze toen speelden. Bij mijn eerste lustrum in 1989 dat ik als actief lid zou meemaken kon ik bijna niet bij zijn omdat ik toen bezig was met mijn opleiding in militaire dienst. De commandant wilde me in eerste instantie geen verlof geven, maar op heel veel aandringen is het me toch geluk en was het een heel mooi lustrum. En tot op heden is het nog steeds leuk om lid te mogen zijn van deze groep.



Jan Willem Hols, Overloper sinds 1985

Hallo Blaasvrienden

Het jaar 1984 was het eerste lustrumfeest van de Overlopers, het 10-Jarige bestaan.

Omdat het feest op de Land goed Maria-Hoeve in Hoenderloo werd gehouden (bij mijn ouders thuis). kwam ik in contact met de Overlopers.

Ik werd door Henk Plant en Willem Freriks gevraagd om mee te helpen met het organiseren en dat leek mij wel wat.

In diezelfde periode speelde ik Tuba Bariton bij V.I.O.S, de fanfare van Hoenderloo, waar ik ook Piet, Corry, Chris en Jaap en mij zelf in de muziek leerde kennen.

In het najaar 84 gaf Henk Plant aan dat ik op zijn hoorn mocht mee oefenen en spelen bij de Overlopers wat ik geweldig vond.

Al snel schafte ikzelf een Parforce hoorn aan en speelde mee met Overlopers.

Na het koffie drinken bij de Familie Freriks hadden we in januari 1985 een jaarvergadering waarin er gestemd ging worden over mijn lidmaatschap.

Deze vergadering werd gehouden in de Keiler (bij het Slangengat) en ging door tot diep in de nacht, maar toen ben ik officieel lid geworden van de Overlopers.

Waar ik nu nog steeds na 39 jaar met veel inzet en liefde naar toe gaat.



Miranda Freriks, Overloper sinds 1989

Als zoon van jachtopzichter 'Lange Willem' of 'Freriks' van het Deelerwoud van Natuur Monumenten had mijn vader, ook een Willem, besloten geen jager te worden maar Shovel machinist én muzikant. Hij speelde vanaf zijn 5e jaar accordeon en later nog veel meer instrumenten, waaronder de Fürst Pless. Ik werd geboren in 1972, mijn vader was toen 20 jaar, en in die tijd dwaalde hij met een groepje jachthoornblazers van de ene naar de andere locatie.

Hij blies bij de groep 'Veluwezoom', later bij "Groep Woeste Hoeve" totdat die groep in 1974 inderdaad vrij woest uit elkaar viel. Guus Kiel nam de naam "De Woeste Hoeve" mee. Samen met zijn beste vriend Teun Schotpoort en een aantal vrienden besloten zij een nieuwe groep te starten; "De Overlopers".



Mijn moeder was geen grote fan van dit groepje. Want al waren ze vrij snel al heel goed en ook beroemd, ze waren ook berucht en hadden iets met veel Grolsch en grote vuren. Mijn moeder vond dat niets voor mij en mijn broertje. Ik ging dus niet heel vaak mee naar de "Overlopers" waardoor de aantrekkingskracht van dit gezelschap op mij groter en groter werd.. Toen ik iets ouder werd mocht ik soms mee naar bijvoorbeeld een bbq bij het oude clubhuis "de Keiler". Ik heb een foto van waar ik als enige op mijn stoel omgedraaid en ademloos zit te kijken naar alles blazers. Corry, Jaap, Henk, Henry, Teun, m'n vader, ik vond ze allemaal magisch.. En het geluid van de jachthoorn prachtig, ik was betoverd als ik naar ze keek. Heel soms mocht ik ook mee naar de kerk in Brasschaat. Daar in België hadden de Overlopers inmiddels vrienden gemaakt bij de Koninklijke Jagermeesters en ook bij een aantal Duitse groepen werden grote feesten gevierd waarbij de Overlopers niet konden ontbreken.

In 1989 was ik 16 jaar en ik brak mijn elleboog tijdens een flik-flak in de gymzaal. Ik kon daardoor een tijdje niet turnen. 'Dan ga ik leren blazen', was het eerste wat ik dacht. Prima zei mijn vader; je mag mee als je het kunt. Dat liet ik mij geen tweede keer zeggen. Ik vroeg hem 'haas dood, konijn dood, Zum Essen en later varken dood' in te blazen op een cassettebandje en ik blies daar met mee. Toen ik alle doodsignalen uit mn hoofd kende zei ik: ok, ik ken ze, wanneer mag ik mee? Dat is super, zei hij, woensdagavond om 19.00h. Op weg naar de Keiler zei hij: as jie bij die Overlopers blijft hebben wiej een afspraak. Overloperszaken zijn Overloperszaken, en je moeder zit niet bij de Overlopers. Ik moest stiekem lachen en zei: "mijn naam is haas vader, ik weet van niks. Is hier iets gebeurt dan? Daar weet ik niets van".



(lees verder op pagina 15)



Dagprogramma

09.00 uur opening door Mr. Fred de Graaf,
voorzitter Raad van Toezicht van het Park

09.15 uur NK jachthoornblazen ronde 1

JHB Vlijtblazers
JHB Windewaaij Blaeserij
JHB st. Hubertus Vlodrop
JHB Eemland
JHB Polderluid
JHB De Overlopers
JHB de Heuvelrug
JHB Midden Limburg
JHB Roduc

11.00 uur Open concours ronde 1

Kempische jachthoorngroep
JHB st. Hubertus Vlodrop 2
Jachthoorngroep Waldo
JHB 't Panneland
JHB Limburg Noord
JHB Waalsdorp

12.00 uur Presentatie blaasgroepen

JHB „Kiekdoaris”
JHB Brasschaat
JHB Veenblazers

13.00 uur Pauze

***Als een groep aan het spelen is
moet de volgende groep klaar staan!***

13.30 uur **Optreden Bennie Jolink**

14.00 uur **Insigneblazen**

14.00 uur **Presentatie blaasgroepen**
de Keilers
Valouwe
Cornure



14.30 uur **NK jachthoornblazen ronde 2**

JHB Vlijtblazers
JHB Windewaaij Blaeserij
JHB st. Hubertus Vlodrop
JHB Eemland
JHB Polderluid
JHB De Overlopers
JHB de Heuvelrug
JHB Midden Limburg
JHB Roduc

**Alle
deelnemers
veel succes!**

16.20 uur **Open concours ronde 2**

JHB Kempische jachthoorngroep
JHB st. Hubertus Vlodrop 2
Jachthoorngroep Waldo
JHB 't Panneland
JHB Limburg Noord
JHB Waalsdorp
JHB Ibbenburen

ca 18.00 uur **Prijzuitreiking**

Voor meer info zie website NVJB.



Dat was het begin van een heel bijzondere vriendschap die bijna 30 jaren voortduurde. We haalden elkaar op, we brachten elkaar naar huis, we belden en appten door de week over wat er op woensdagavond besproken moest worden want; 'donkere wolken pakten zich regelmatig samen boven de Overlopers'.. zoals wij zeiden; erwas altijd wel iets aan de hand. Veel mensen dachten dat ik wel zou stoppen toen mijn vader er begin 2018 ineens niet meer was. Natuurlijk, het was zijn vriendengroep, maar ik was inmiddels ook al lang lid en eigenlijk vergroeid met deze groep en met mijn jachthoorn. Ik houd van de jachthoorn. Ik blaas ook heel graag op de Franse jachthoorn, de Trompe de Chasse, maar... mijn Pless hoorn is wel mijn grote liefde. Er gaat helemaal niets boven een koude winteravond, als het een beetje vriest en de lucht fantastisch blaast, met een groepje vrienden de sterren van de hemel te blazen. Dat hoop ik nog jaren en jaren te kunnen volhouden. Wij vieren nu met veel trots ons 50 jarig jubileum. Met heel veel dank aan alle Overlopers. De overlopers die nu nog blazen, de Overlopers die bij ons hebben geblazen en de Overlopers die ons alvast zijn voor gegaan naar de eeuwige jachtvelden.

Marc Berkout, Overloper sinds 2005

Ik heb altijd een grote aantrekkingskracht gehad naar de natuur en jacht. Op vrij jonge leeftijd had ik het geluk dat ik mee mocht op een kleinwild jacht als drijver. Na een succesvolle jachtdag werden alle wildsoorten van het tableau een laatste eer bewezen. Misschien lag het aan de kou of aan de geweldige sfeer van de dag, want vanaf het eerste signaal had ik kippenvel en koude rillingen. De jachthoorn had ik daarvoor nog nooit gehoord. Vanaf dat moment heb ik mezelf een belofte gemaakt, na mijn studie ga ik de 'Furst Pless' leren spelen. Na mijn studie heb ik direct "de daad bij het woord gevoegd". Iemand attendeerde me op de jachthoornblaas groep De Overlopers waar ik destijds relatief ook dichtbij woonde. De Overlopers hebben mij warm onthaald en kreeg naast de lessen op de gebruikelijk oefenavonden ook een jachthoorn en een CD met jachthoornblaas muziek te leen. Oefenen deed ik in de auto en aangezien ik 65k zakelijke kilometers per jaar maakte, had ik het jachthoornblazen snel onder de knie. Vier maanden na mijn eerste les deed ik mee aan het NK 2006 en wonnen we het kampioenschap!! Gelukkig mochten daarna nog vele titels volgen.



Hans den Bakker, Overloper sinds 2007

Mijn naam is Hans den bakker. Ik ben opgegroeid op het Landgoed Deelerwoud, het thuisfront van de Overlopers. De blazers ken ik heel mijn leven al. Na 15 jaar lid te zijn geweest van Les Trompes du Deelerwoud, ben ik overlopen naar De Overlopers. Het moest zo zijn.



Hans Boumans, Overloper sinds 2010

Hoe ben ik bij de Overlopers gekomen.

Hans Boumans . Van 1e en 2e stem Pless overgegaan naar 1e en 2e stem Parforche.

Mijn jeugd was ik al bezig als jochie van 4 om beesten te vangen.

Mijn eerste Haas schoot ik toen ik 8 jaar oud was.

Ik ging toen ik 10 jaar oud was mee drijven in de polder de Lopikerwaard. Hier werd veel met een polstok gewerkt ik moest hoog in de polstok klimmen en werd door de oudere drijvers over de sloot geworpen waarna ik de polstok weer terug moest gooien.

Ik wil met het voorgaande aangeven, dat jacht en alles wat erbij komt kijken toen al mijn volledige aandacht had. Later kreeg ik het in mijn hoofd om zelf te gaan jagen en wilde ik jachtopzichter worden. Ik dacht toen, ik moet gewoon alles oppakken aangaande de jacht dus ik ben met jachthonden trainingen begonnen ik ben bij Jachthoornblaasgroep Plessire gegaan in Doorwerth waar ik het jachthoornblazen geleerd hebt. Ik heb toen der tijd nog een groene specifieke opleiding tot jachtopzichter gevold en mijn BOA papieren gehaald. Ik ben lid geworden van een WBE en daar mijn boa taken uitgevoerd. In deze periode ben ik jachtopzichter geworden op Landgoed Keppel waar ik na de jachten het tableau dood blies. Door mijn verhuizing had ik het contact met Plessire verloren.

Tijdens een uitreiking van het grofwild examen bij IPC Groenen ruimte werd deze examenuitreiking opgeluisterd door de jachthoornblaasgroep de Overlopers zij speelde het prachtige nummer "de Bolero " De rillingen liepen over mijn rug en ik heb Willem Freriks aangesproken en gevraagd of ik bij hun een poosje mee mocht lopen om mijn vaardigheden uit te bereiden. Dit is inmiddels meer dan 20 jaar geleden en als vast lid van deze groep nog steeds enthousiast.



Wim Hazebroek, Overloper sinds 2013

In 2001 kwam de vliegclub uit Duitsland, waar ik lid van ben, voor een week vakantie naar Eemnes.

Woensdagavond hadden we een barbecue georganiseerd, waarbij mijn broer en mijn neef en nog 2 jachthoornblazers aanwezig waren om tijdens de barbecue het geheel wat op te luisteren. Dit was mijn eerste contact met het jachthoornblazen. Ik vond dat zo mooi en dacht als ik wat meer tijd krijg dan ga ik dat ook doen.

Wij hebben altijd een klein bouwbedrijf gehad en dat betekent weinig vrije tijd.

Ik denk, dat ik mij een jaar later als lid aangemeld heb bij de Jachthoornblaasclub Eemland. Daar heb ik verscheidene jaren meegeblazen. Doordat wij naar Elspeet zijn verhuisd kostte het blazen bij Eemland teveel tijd. Ik had toen in verband met een jachthondentraining contact met Gerard van Heiningen, die mij op een gegeven mo-



ment vroeg om te blazen bij de begrafenis van een goede vriend van hem. Waarop ik zei, dat met één jachthoorn blazen bij een begrafenis wel kon, maar dat het mooier was om er meerdere mensen bij te hebben. Toen heeft Gerard contact opgenomen met de Overlopers en gezegd dat hij ook iemand had die mee wilde blazen.

Dit was mijn eerste contact met de Overlopers. Na afloop van de begrafenis heb ik aan Willem van Ark gevraagd of ik bij hen een tijdje mee mocht blazen. Waarop Willem antwoordde: "We hebben eigenlijk een ledenstop en we zijn een vriendenclub". Ik ben de week erna op een woensdagavond naar de Overlopers gegaan, waar ik tot op de dag van vandaag met veel plezier meeblaas. Het is altijd gezellig en er wordt veel gelachen.

Siem Vos, Overloper sinds 2013

Ik kwam met het jachthoornblazen in contact in 1980 omdat ik jachthonden had waar ik Picker-up werk mee deed op fazanten jachten.

Als na de jacht het tableau werd uitgelegd kwam de jachthoorn in beeld. Een bevriende jager speelde ook jachthoorn bij de groep Leiden die later samen ging met de groep Panneland. Ik ging een keer mee naar het Panneland en was meteen verkocht. Wat leuk was dit allemaal natuurmensen en dan ook nog jachthoornblazen, Vele jaren ben ik daar lid van en het hoorpje heeft mij op plaatsen gebracht waar je anders niet zou komen. Ook op allerlei jachten heb ik aan het bemachtigde wild de laatste eer gebracht. Toen de Overlopers 40 jaar bestonden was ik daar ook aanwezig en werd in de middag aangesproken door Miranda die mij vroeg om lid te worden van de Overlopers. Ik zei dat ik daar even over na wilde denken omdat Hoenderloo en Noordwijkerhout niet naast elkaar lagen. Maar lang had ik daar niet voor nodig en ben nu 10 jaar lid en met heel veel plezier kom ik graag naar Hoenderloo.



Willem Wassenberg, Overloper sinds 2019

Mijn naam is Willem van Wassenberg, geboren en getogen in Amsterdam. Van mijn jeugd af aan met de natuur bezig. Vooral de vogels, maar mede door vakanties op de Veluwe werd de belangstelling steeds breder. Op de Hoge Veluwe o.a. betrokken geraakt bij de natuurgidsen en de faunagroep. De jacht kwam daarbij en ook het jachthoornblazen. Zo ooit in de jaren 90 begonnen bij JHBG 't Wildrijk in Noord-Holland.

Toen wij 7 jaar geleden naar Hoenderloo verhuisden kwamen De Overlopers in beeld. Een strenge ballotage, dat wel. Maar ik mocht toe treden en daar hebben ze geen spijt van gekregen.



Van het jachthoornblazen bij de Overlopers: Met liefde voor de natuur wordt een mooi stuk cultuur in ere gehouden samen met een fijne groep mensen.

Wietse Stuurman, Overloper sinds 2023

Mijn naam is Wietse Stuurman, componist van beroep en gepassioneerd jager en hondenman (zweetwerk). Sinds een klein jaar ben ik de muzikaal leider van de overlopers en speel ik binnen de groep parforcehoorn.

Ik ben bij de club gekomen toen Corry, onze secretaris, mij op een verjaardag van een gemeenschappelijke vriend vertelde op zoek te zijn naar een nieuwe muzikaal leider voor de overlopers. Aangezien het genre niet geheel binnen mijn 'com

fortzone' zat zei ik absoluut interesse te hebben, maar het wel eerst even goed moest ervaren... inmiddels bijna een jaar en heel wat studie uurtjes later, past het mij als een perfecte jas en mag ik mij, naast muzikaal leider, ook een trots lid noemen!

Was getekend, Wietse Stuurman



Wolfswinkel

groentechniek



Bezoek onze winkel en maak kennis met het complete assortiment:

- Kampeerartikelen
- Installatieartikelen
- Huishoudelijke artikelen
- Bos-, tuin- en parkmachines
- Outdoor kleding en schoenen
- Strooizout en sneeuwschuivers
- IJzerwaren en gereedschappen
- Werk- & bedrijfskleding (incl. borduren)

Krimweg 13a

T: 055-378 12 14

7351 AS Hoenderloo

F: 055-378 21 06

info@wolfswinkel.nl

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor www.wolfswinkel.nl

NATUURLIJK GENIETEN OP LANDAL MIGGELENBERG



Welkom op Landal Miggelenberg! U kunt gebruikmaken van vele faciliteiten die ons park te bieden heeft, zoals:

- De Brasserie
- Midgetgolfbaan
- Tokkelbaan
- Bowlingbanen
- Diverse speel- en sportvelden
- Vertrekpunt voor vele wandelingen



Miggelenbergweg 65,
7351 BP Hoenderloo



WOLFSWINKEL: DAAR KUNT U OP BOUWEN!



Aannemingsbedrijf
Wolfswinkel is lid van
Bouwgarant.

Wolfswinkel
bouwt, verbouwt,
onderhoudt én
restaureert
voor particulieren
en bedrijven



Krimweg 13, Hoenderloo, 055-378 13 64 - www.wolfswinkelbv.nl

VEELZIJDIG EN COMPLEET!

**BOUW & STRAATBEDRIJF
J. Peelen**



Tel. 06-10088106

- Metselwerk
- Stucwerk
- Verbouwingen
- Montagewerk
- Tegelwerk
- Bestratingen

www.klusbedrijfpeelen.nl



Arjen Huysman
Oude Wezeveldseweg 19A
7391PA Twello
06-12295211
Info@agraservicehuysman.nl



HMB | security
made
simple



Restaurant De Veluwe



Kijk voor onze
openingstijden
en menukaart op
www.restaurantdeveluwe.nl

Restaurant De Veluwe
Krimweg 28
7351 AX Hoenderloo

Reserveren kan via:
055-844 2630
of info@restaurantdeveluwe.nl

Cafetaria en Schnitzelhuus "De Zevensprong"



Al meer dan 55 jaar een begrip in
Hoenderloo.

Eerst alleen als cafetaria en later ons
schnitzelhuus met diverse menu's en
natuurlijk onze heerlijke schnitzels!



Scan voor menu!

Krimweg 40
7351 AZ Hoenderloo
055-844 1521





Cafetaria en Schnitzelhuus De Zevensprong
Wolfswinkel Groentechniek VOF
Capital REM B.V.
Modutec
DWR/Notarissen Zutphen
Bohyl Boom, groen en landschapsvoorziening
Agraservice Huysman
HMB security made simple
Bouw & Straatbedrijf J. Peelen
Landal Miggelenberg
Aannemingsbedrijf M.G. Wolfswinkel
Restaurant De Veluwe
Sora's Delight verse Aziatische en Hollandse hap
Veluwse kadoshop
Jachtboutique geweermakerij Elspeet
Aannemingsbedrijf Methorst en Zoon B.V.
Horeca Totaal Centrum "De Kruisberg"
Bos-, Natuur-&Landschapsbeheer Johan Rap
H. Bax Rusland deskundige
Poel bosbouw
Dumphuis Doetinchem
Pelgrom Hummelo
Melkvee/Akkerbouw bedrijf VOF Van Roekel
KH Smeenk Div.
Paddy's Food&Drinks
Autoschade Herstelbedrijf Frits Bloemen
Giel Plant Natuuronderhoud & -les
Plant Bos en Landschapsbeheer
Schilder- en afwerkingsbedrijf SUNDERMEIJER
Essenstam loon- en Grondverzetbedrijf
IJs van Co
Timmer- en Onderhoudsbedrijf Bertus van Hunen
Bakkerij Brunch Hoenderloo
De ProefTuin
SPAR Mulder-Lindenbug
Schilder- en afwerkingsbedrijf Herman van Hunen
Schildersbedrijf Erik van Hunen
DROS Schoonmaakdiensten
Garage M. van der Weele Hoenderloo
Essie Tweewielers
Rooth 66 fietsen
Brasserie Délicat
KatzKnives

Bedankt

„Wij willen onze sponsoren
en een ieder die achter de schermen
heeft bijgedragen middels hulp
of een anonieme donatie
bijzonder bedanken.”

De Overlopers

